

Beretning fra arkivet ved Sønderjysk Skolemuseums generalforsamling d. 25. marts 2011

Lad mig sige det med det samme: Vi lider af pladsmangel på loftet. Denne nød - som jo egentlig er et luksusproblem!!- har gjort, at vi har spurgt sagkundskaben i Sønderborg, hvordan vi får mere plads på hylderne. Vi har fået det råd at gennemgå alt og kun gemme 2 eksemplarer af hver skolebog.

Vi har gennemgået fagene religion, historie, sprog, regning/matematik og fysik. Vi har beholdt alle bøger i 2 eksemplarer, også af de forskellige udgaver af samme bog. Leveret bøger tilbage til giver, hvis det var ønsket.

Dog har vi gemt et enkelt lille classesæt af nogle skolebøger, der kan bruges i vores tilbud om undervisning som i gamle dage. Det vurderes også fremover, om specifikke skolebøger skal gemmes i classesæt.

Til brug ved registrering har vi for fondspenge købt en bærbar PC, som er udstyret med samme programmer som den stationære, så registrering kan udføres på 2 PC'er. Verner Petersen er ved at lave en database til vores arbejde.

Igen i år har Karl Erik Olesen "skolechef" i Had. Kom. betænkt os med ting fra nedlagte skoler i kommunen, men også skoler i andre kommuner har givet os gaver, f.eks. en større fysiksamling fra Stepping skole, mange flotte plancher (anskuelsestavler) og lærebøger i biologi fra skoler i Vamdrup og Vejle.

Fra Museum Holmen i Løgumkloster og fra Tønder Museum har vi modtaget en stor samling sløjdmønstre, herunder et flot trafikspil og fra lokalhistorisk arkiv samme sted flere tyske lærebøger og danske håndbøger om folkeskolen. 12 små plancher fra Museet på Sønderborg Slot.

8 tyske skrivehefter fra 1898 var en gave, som vi faldt i staver over, fordi skriften heri var usædvanlig smuk.

Et par genbrugsbutikker i Vojens, Chr.feld og Haderslev er opmærksomme på skolebøger til os, ligesom lokalhistorisk arkiv i Vojens.

Vi har fået det harmonium, der står her i skolestuen af Birthe Holm i Sommersted. Det andet, vi har modtaget sidste år, har vi fået lov til at opbevare på Oksenvad skole i Sommersted lokalhistoriske forenings lokale, hvor der er varme på. Vi søger kommunen om at få lov til at bruge andre lokaler på skolen.

En "ny" gammel skolepult fra Sønderballe gamle skole bevirker, at vi nu kan aflevere de to lånte pulter til Museet på Sønderborg Slot.

I 2010 har der virkelig været gang i vores **udadvendte aktiviteter**: I oktober havde vi en velbesøgt og meget rost udstilling på historisk Messe i idrætscenteret i Haderslev, og ved nedtagningen blev det hele flyttet til Hertug Hans Skolen i Haderslev, som fejrede 100 års jubilæum og gerne ville låne nogle ting til en

udstilling på skolen. Alle de udlånte ting stod på en liste, og alt blev pænt afleveret af skolens pedel i en lastbil. Det forlød, at det havde været en stor succes.

Som tak modtog museet skolens jubilæumsskrift "Skolefortællinger 1910 - 2010. Vi har også fået jubilæumsskrifter fra Skodborg og Felsted Skole.

Starup Skole lånte en del bøger og ting, bl.a. 20 skifertavler og penneskafter samt blækhuse. Jeg skal love for, at de blev brugt, for de afleverede klude til aftørring af penne var blevet brugt til at tørre blæk op med, og lærerne fortalte da også om spildt blæk på klassens gulv!

Alt blev afleveret.

Den historie- og tyskstuderende fra Flensborg, som lånte tyske historiebøger, har afleveret dem og har gjort flittigt brug af dem. Han søger en stilling på Duborgskolen, men er lige nu lærervikar ved den danske skole i Lycksborg for at få undervisningserfaring.

Nogle 10. klasseelever fra Brørup har lånt bøger og ting til et emnearbejde om Folkeskolens historie til fremlæggelse i uge 11. Jeg regner med snart at få tingene tilbage.

Tidl. Lektor i psykologi ved Haderslev seminarium, Hanne Franzen, har lånt nogle ting til en fortælling om skolen i gamle dage i sit barnebarns børnehaveklasse i Roskilde.

Tilbud om undervisning og leg i skolernes efterårsferie blev kun lidt brugt. Jørgen havde gammeldags undervisning, og stylterne blev brugt, men vejret var generelt ikke til udendørs leg.

Der har allerede i marts været 3 gruppebesøg, og endnu et er anmeldt, 1 i april og 4 i maj, 2 i juni. Fjelstrup skoles 5. Klasse fik 2 timers undervisning i bibelhistorie, skrivning, læsning, skolestuegymnastik og regning samt sønderjyllandshistorie, mens de spiste medbragt kage.

Via vores PC på kontoret har vi fået kontakt til en finnepige, Sisko, som gik i skole her under 2. Verdenskrig. Hun kom til Danmark sammen med mange andre finnebørn i juni 1942, og hendes søn har besøgt museet og sendt scannede fotografier af breve, som hendes kammerater dengang sendte til hende, efter at hun var rejst hjem til Finland. Han har bl.a. via You Tube sendt en optagelse, hvor hans mor synger en dansk børnesang, som hun lærte dengang. Måske kommer hun selv til sommer, måske får hun besøg af en af sine gamle skolekammerater herfra.

Margit Hagelsø